

Skara – Jönköping 4 – 4

Jisses, vilken match! Full kamp på alla bräderna, där väldigt lite gavs åt motståndaren. Ingen spelare ville släppa till.

Det var därför fullt naturligt när Hans frågade om han fick ta remi i en ställning där ingen kunde göra något utan att riskera för mycket. 0,5–0,5.

Joakim hade samtidigt lyckats dyrka upp motståndarens försvarslås och med gediget spel pressade han in en etta till laget. 1,5–0,5.

Villa Lidköping reste till Uppsala och så gjorde Larsing. Efter SM-triumfen för bandylaget satt Larsing med ett drömskt leende på läpparna och vevade alla målen i repris. Att spela schack just då var bara ett störande moment, varför han fick ta remi. 2–1.

Eftersom Linköping spelade med Livebräden kom det ena efter det andra resultatet in som gynnade oss. Samtidigt stod vi hyfsat bra på alla resterande bräden. Det hände nästan samtidigt att Simons motståndare fick in en rövare, samtidigt som Erik fångade motståndarens dam. Själv hade jag gjort ett pjäsoffer som var garanterad vinst... såvida inte motståndaren hittade h5... vilket han gjorde. Vid det laget hade Simon gett upp och det var nu lika. 2–2.

Fredrik stod solitt och motståndaren fick den ena efter den andre försvagningen i sin ställning. Rickard hade vunnit bonde och var nu på väg att strukturera om sina pjäser. Erik som spelade med Dam, torn och fem bönder mot två torn, löpare och fem bönder manövrerade och försökte ta sig igenom motståndarens ställning. Men det var fel löpare att spela mot, varför det var riktigt svårt. Själv höll jag då på att även få en tredje bonde för pjäsen, när Linköping höll på att vinna. I det läget samlade jag laget runt lägerelden och kom "överens" med de andra med en kraftfull klapp på respektive axel...

- Du ska ta remi! lät mitt erbjudande till lagkompisarna, efter att själv ha accepterat motståndarens fråga.

Självklart var det något sorgset i Fredriks och Rickards blickar när de återigen tvingades in i ett erbjudande som de inte fick nobba.... 😊 4 – 4.

Men även med en eventuell 5 – 3 vinst så hade det inte förändrat någonting, varför det var säkrare att ta hem seriesgern än att riskera något.

Nu väntar Örgryte på söndag, borta i Göteborg...

//Lagledaren